

NIEUWSBRIEF

Stichting Donateurs Kasteel Slangenburg

Engelenbak

De Engelenbak heeft dankzij een bijdrage van de donateurs een eigen noodzakelijke sanitaire voorziening gekregen. De gastvrouwen en gastheren zijn de donateurs zeer dankbaar voor deze verbetering van hun verblijfslocatie!

Water terug

De Slotgracht heeft na een steeds drogere staat haar originele waterstand weer bereikt. Op de Slangenburg hebben we gedurende 9 maanden te maken gehad met droogte en een afnemende waterstand, maar dankzij een toename van regen en stijging van de omliggende beken is alles weer op peil. De fundamenten van ons Kasteel Slangenburg hebben geen schade ondervonden van deze droogteperiode.

Speciale donatie

De veiligheid van onze gasten en gastheren en gastvrouwen staat natuurlijk voorop. De 2 bruggen zijn nog onverlicht en zeker in donkere dagen levert dat gevaar op. We willen graag met de donateurs een eenmalige actie organiseren: "bruggen verlicht". Hiervoor is een bedrag benodigd van € 4.000. Doet U mee? Uw donatie graag overmaken onder vermelding van



Beste donateur,

Ook het afgelopen jaar was Slangenburg weer voor velen een paar dagen van rust en bezinning, inspirerend door de ontmoeting met tochtgenoten, rustgevend door de stilte.

Dankbaar en verheugd mogen we vaststellen dat de Stichting Donateurs Kasteel Slangenburg het werk van de gastvrijheid, fundament van het Gastenhuis, wederom ruimhartig heeft kunnen ondersteunen.

Zo werden uw donaties ingezet om nieuwe gasten aan te trekken, passend in onze doelstelling dat zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid gesteld worden het Gastenhuis te bezoeken.

Op het gebied van veiligheid kwamen uw donaties ten goede aan o.a. buitenverlichting en brandveilige kaarsen in de ontvangsthall. Ook werd met uw steun werk gemaakt van de vanwege privacywetgeving vereiste beveiliging van persoonsgegevens. Binnenkort ontvangt u hierover een bericht van het Kasteel waarin uw instemming wordt gevraagd voor opname van uw gegevens in haar databestanden.

Dat de tapijtlopers op de zolderetage vernieuwd zijn en dat in de bibliotheek zonwerende rolgordijnen zijn aangebracht zal u wellicht zijn opgevallen, evenals het resultaat van doorlopende restauratie van antieke meubels en wandkleden.

Ook in de komende jaren vragen verhoging van verblijfscomfort en innovatieve maatregelen om het Kasteel te verduurzamen om extra middelen. Daarom doen wij hier een extra beroep op u om een extra donatie te doen. Neem contact met ons op als U overweegt om ons in een legaat te gedenken.

We hopen dat u het Gastenhuis trouw blijft, zodat het dankzij uw steun haar Benedictijns geïnspireerde opdracht van gastvrijheid kan blijven waarmaken.

Graag wil ik u van harte een voorspoedig 2019 wensen, in de hoop u daarin u als tochtgenoten te ontmoeten in de Slangenburg.

Cees van Gils, voorzitter SDKS, mede namens bestuursleden Marga van der Lugt, Nico Foppen, Eric Rijnders

Hettie Janssen

Wij allen zijn diep geroerd door het ziek uitvallen van "onze" Hettie Janssen die de afgelopen bijna 15 jaar zo betrokken is geweest bij het Gastenhuis en Koetshuis. Zij is herstellende, maar welke tijd er nodig zal zijn voor het gewenste volledige herstel is op dit moment van schrijven onbekend. Hettie laat u allen hartelijk groeten en hoopt u t.z.t weer op "De Slangenburg" te mogen begroeten. Het team van medewerkers en bestuur neemt haar taken voorlopig waar.

In Memoriam

Wim van den Eerenbeemt is helaas begin januari overleden. Hij was een van onze vaste gasten en ook langere tijd als geestelijk verzorger met ons verbonden geweest. Wij zijn trots op de samenwerking die wij met Wim hebben gehad en kijken terug naar vele intense momenten.

Lucia Senf is ook van ons heen gegaan. Na een ziekbed, vlak voor haar 70ste verjaardag, heeft zij ons moeten verlaten. Zij laat in liefde haar man Frans en kinderen en kleinkinderen achter. Lucia was voor ons en vele buiten ons directe netwerk een inspirerende persoonlijkheid. In haar geheel eigen Fantasia stijl hebben wij afscheid van haar mogen nemen.

Donaties blijven noodzakelijk

Het jaar 2018 gaf voor het Gastenhuis helaas een negatief resultaat. Dankzij de verhuur van de woningen, landgoedwinkel en de activiteiten van het Koetshuis wisten we toch in het geheel positief af te sluiten. De komende jaren zullen we verder moeten gaan met ondersteuning in de financiering van onze activiteiten alsmede het verhogen van de kamerbezettingen in het Gastenhuis.



Bericht van het Gastenhuis

De afgelopen 2 jaar waren voor ons Gastenhuis een periode van afweging en heroverweging. Wij wilden ons bezinnen op een toekomst waarin de ingeslagen weg door de Benedictijner monniken van ruim 65 jaar geleden en de vraag van de maatschappij van vandaag meer met elkaar in overeenstemming zijn gebracht. Dat betekent een voortzetting van ons hoofdthema stilte, bezinning en innerlijke rust. Zie "Visie" op pagina 3 & 4.

Kasteel Slangenburg gaat digitaal

Ons prachtige Kasteel Slangenburg kent schatten die publiek eigendom zijn en waarvoor regelmatig de vraag komt om die te mogen bezichtigen. Nu is ons Kasteel geen open museum dus is er gezocht naar een oplossing die zowel recht doet aan de wens van onze gasten (stilte, bezinning & rust) als aan de vraag vanuit de maatschappij om zichtbaar te maken welke bijzondere museale context aanwezig is in het Kasteel. Welnu die hybride oplossing is gevonden door over te gaan tot 360° opnames van het interieur met tekst en uitleg van de schilderijen, meubelstukken etc. Tevens wordt het dan mogelijk alle gastenkamers digitaal beter te presenteren. Dit project zal in de loop van 2019 in fases zichtbaar worden op onze websites www.kasteelslangenburg.nl & www.koetshuisslangenburg.nl

Speciaal aanbod voor U als donateur

Wij verwelkomen u natuurlijk het hele jaar door graag! Maar wij bieden U als nauw betrokkene de mogelijkheid om in de wat rustiger periode van het jaar te verblijven met een korting van 10% op alle vermelde prijzen (op basis van beschikbaarheid). Dit aanbod is geldig voor de aankomstdagen zondag, maandag en dinsdag en voor een verblijf van minimaal 3 nachten. Als u boekt kunt u doorgeven "DONATEUR" en zullen wij de korting in de kamerprijs verwerken. Fijn als u weer bij ons bent!

De St. Willibrordsabdij

De Abdij groeit en bloeit zoals in de aanvangsfase van ons Gastenhuis. Het Stiltecentrum Hoeve Bethlehem wordt uitgebreid vanwege de toegenomen vraag vanuit de maatschappij voor een centrum als dit. Het aantal monniken neemt sinds ruim 10 jaar gestaag weer toe. De monniken van de abdij verzorgen net als vroeger de pastorale en geestelijke verzorging van de gasten in ons Gastenhuis. Individuele gesprekken vinden op zowel abdij als kasteel plaats. Daarnaast gaf broeder Coert een kerstlezing op het kasteel voor onze gasten.

Koetshuis

Het Koetshuis is steeds vaker een plek waar bijzondere gebeurtenissen plaats vinden waaronder exposities:

Maart: Karin Nuse, Quilten

April: Ans Brinkman

Mei: Marcel Geven
www.marcelgeven.com

Juni: Herma Heezen
www.hermaheezen.nl

Juli: Ria Wiendels

Augustus: Annie Plageman
www.plageman-aalbers.nl

September: Annie Elissen
www.annie.elissen.com

Oktober: Carolien Harteveld
www.carolien-harteveld-art.nl

November: Nancy Kroon
www.kroonkunst.nl

December: IJsselzorg
Zutphen www.ijsselzorg.nl/dagbesteding.html

Visie - statement Gastenhuis Kasteel Slangenburg

Een hotel? Een Gastenhuis?

Verblijven in het Gastenhuis moet voelen als terugkeren naar de bron, iedere dag een nieuwe frisse dag laten zijn, vol van beloften, stilte om te luisteren naar het hart, een ontmoeting, een wandeling, met aandacht verzorgd worden, een gesprek, een werkelijke ontmoeting om ook jezelf weer te ontmoeten. Even stilstaan om daarna weer verder te kunnen. Deze unieke vorm van gastvrijheid wil het bestuur langtijdig borgen.

Het Gastenhuis bedoelt een thuis te zijn voor haar gasten met de gastheren en gastvrouwen. Gasten worden, net als in de abdij, niet gehuisvest maar in huis opgenomen.

Iedere gast is welkom ongeacht zijn of haar achtergrond. Vanuit de gedachte dat ieder mens waardevol is. Centraal staat de ontmoeting waarbij aandacht en respect belangrijke waarden zijn.

Doelstelling

In de statuten staat het zo omschreven:

Gastenhuis Kasteel Slangenburg is, vanuit haar Benedictijnse oorsprong, een gastvrije plaats waar ten behoeve van haar gasten bijzondere aandacht wordt besteed aan stilte, bezinning en rust. Een plek met ruimte voor persoonlijke (her-)oriëntatie in balans door gemeenschappelijke en individuele ruimte en onderling contact tussen gasten; alles in een ontspannen sfeer en met eigentijdse zingeving. De heterogeniteit van de gasten - een positief kenmerk - moet blijven bijdragen aan dit unieke klimaat.

Spiritualiteit / zinvolheid

De eerder aanwezige geestelijke zorg krijgt een andere vorm. Zorg voor de zinbeleving en het geloof van mensen speelt zich nooit af in het luchtledige, maar concretiseert zich op maat van de persoonlijke omgeving. De omgeving waarmee wij geconfronteerd worden in onze verhardende maatschappij, heeft uitdagingen op verschillende niveaus: de samenleving en het Gastenhuis.

Samenleving

Het eerste niveau is dat van de samenleving met als uitdagingen: pluralisering, individualisering en deïstitutionalisering.

1) Dit weerspiegelt zich ook in ons Gastenhuis, zowel bij onze gasten als bij onze vrijwilligers en medewerkers. Het aantal mensen dat zich expliciet katholiek of christelijk noemt, neemt af en het aantal dat zich niet- en andersgelovig noemt, neemt toe. In ons Gastenhuis is het vandaag vooral het algemeen aanvoelen van zinvolheid van het leven, samen met christelijke, islamitische en oosterse spiritualiteiten die vorm geven aan deze pluraliteit.

(vervolg pagina op 4)

Elisabeth Foppen

Ter herinnering aan en mede als dank is in de voortuin van Kasteel Slangenburg een beeld geplaatst dat "Juf" Foppen in onze herinnering houdt. Juf Foppen was een van onze donateurs

Uw privacy

Net als iedere organisatie moet ook ons Stichting Gastenhuis Kasteel Slangenburg en de gelieerde stichtingen voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hiertoe is een project opgezet waarbij eerst alle bij de stichtingen bekende gegevens zijn geharmoniseerd en gedigitaliseerd. Inmiddels is er een bestand dat voldoet aan de eisen van de wet. Wij gaan nu over tot het vragen van een ieder of hij of zij akkoord is met hun registratie bij ons. Dit noodzakelijke project is financieel mede mogelijk gemaakt door de Donateurs.

Voor uw legaten, giften en donaties: Stichting Donateurs Kasteel Slangenburg

Bank rekening nr. Stichting Donateurs Kasteel Slangenburg:

NL 10 INGB 000 055 93 36

Heeft U bijzondere wensen in verband met de besteding van uw legaat neem dan contact op met de voorzitter dhr. Cees van Gils

ceesvangils@gmail.com

Wij danken u voor uw bijdrage!

2) Mensen gaan zelf op zoek naar wat voor hen passend is. Allen stippelen ze hun eigen zoektocht uit. Vaak laten ze zich hierbij leiden door een verlangen zich zo snel mogelijk goed in hun vel te voelen en door economische principes. Mensen brengen zodoende uit de pluraliteit de voor hen zinvolle elementen samen: ze verenigen uit de verschillende tradities die elementen die passen binnen hun eigen beleving. We spreken hier dan ook over christelijke, islamitische en oosterse spiritualiteiten en niet over het christendom, de islam en bijvoorbeeld het boeddhisme. Leidende principes binnen het zelf zoeken naar wat als persoonlijk zinvol wordt beschouwd, zijn authenticiteit, ervaringsgerichtheid en keuzevrijheid.

3) Zodoende binden mensen zich ook veel minder aan institutionele kaders, instituten zoals bijvoorbeeld de Kerk. Dit gaat hand in hand met een verschuiving van een 'spiritualiteit van boven' naar een 'spiritualiteit van beneden'. Spiritualiteit van boven wordt gekenmerkt door een moralistische houding: er wordt gezegd wat we (niet) mogen en (niet) moeten. Spiritualiteit van beneden daarentegen heeft oog voor de menselijke existentie in haar sterktes en zwaktes: er is oog voor wat we (niet) willen en (niet) kunnen. Het gegeven dat mensen steeds meer zelf de accenten leggen op wat zij belangrijk vinden, gaat gepaard met een vervreemding van de institutionele religieuze of godsdienstige inhouden en vormgeving en zodoende ook van de institutionele pastorale inhouden en vormgeving.

Wat kan dit Gastenhuis u bieden?

Vanuit deze uitdagingen is het onze ambitie om, gedragen door onze christelijke inspiratie, mensen in hun eigen spiritueel, religieus of godsdienstig leven te ontmoeten en gepast en zinvol te ondersteunen. Gezien het religieuze en spirituele landschap en onze ambitie om hier blijvend een betekenisvolle taak in op te nemen, breiden we de Geestelijke Verzorging uit tot zinzorg en pastoraat.

Zodoende willen we enerzijds Geestelijke Verzorging voor de zinbeleving in de brede betekenis van het woord bieden: zinzorg. Deze zinzorg wordt vanuit het Gastenhuis aangeboden (meditatie, yoga).

Anderzijds blijven we ook specifiek inzetten op de gelovige beleving vanuit christelijk (Benedictijns) perspectief: pastoraat. Het Gastenhuis kan u doorverwijzen naar de St. Willibrordsabdij. Zo kunt u zich verbonden voelen met God en de geloofsgemeenschap. U kunt daarvan proeven door in gesprek te gaan met een van de monniken van de abdij. Het is mogelijk om een persoonlijke afspraak te maken met een van de monniken.

Deze beide vormen van zorg zijn aanvullend en niet tot elkaar te herleiden.